

BAJONET

MINI-STRIP

OPERATIE MISLUKT

FL.1,25

BF.20

ANGEVARE

voor een grote keuze in
2e hands Stripboeken,
Pockets en Sexboekjes
Regentesseplein 223 A
Den Haag - Tel. 601266

Nr.253



OPERATIE MISLUKT

Het kapen van een Duits koopvaardijship was een gewaagde onderneming, maar toen die missie mislukte, dreigde een daaraan gekoppelde operatie van vitaal belang eveneens in 't water te vallen! En om die alsnog doorgang te doen vinden, moesten Dick Wells en Joe Bates aantreden!



We moeten aan boord
zien te komen van dat
koopvaardijship...!

De kolonel sprak op kalme toon, maar zijn woorden deden de parachutisten wél even met de ogen knipperen....



Sergeant Dick Wells kon z'n nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg....



En wat behélt die, sir?

Daar kan ik nu nog geen nadere informatie over verstrekken! Wel kan ik zeggen waar jullie en 'n bemanning van de marine 'n koopvaardischip kunnen vinden!

"Er ligt er een," zo vervolgde hij, "in een klein vissersplaatsje bij St. Michel." En aldaar....



Ja, Martin.... wat is er loos?

We hebben ernstige mankementen aan de machines, kapitein. En het duurt minstens 2 dagen voor de reserve-onderdelen hier zijn!

De GN-941 had zich duchtig geweerd....



Granaatsplinters scheurden het dek open en....



Het schip verdween in de mist en voer
zo goed en zo kwaad als 't ging naar
het dichtstbijzijnde vissersplaatsje....



De Duitse kapitein was buiten zichzelf....



En weer terug bij de kolonel, die zijn mannen verdere informatie gaf....



Zo liggen de zaken, heren. Zodra u dat koopvaardijship in handen hebt, zal de marine wel voor een **BEMANNING** zorgen!

Vol verachting snoof Joe Bates.....



Mmmfff!
Dus 't **LEGER** mag de **ROTKLUS** weer opknappen, hè?

Kop op, soldaat! De oorlog duurt niet eeuwig!

Maar Pete Perkins flapte eruit.....



Als 't van de marine afhangt **WEL**!

Man...je kletst uit je neusharen!



*Op het vliegveld werden ze nader
geinformeerd door kapitein Small....*





Maar in het Duitse hoofdkwartier zat men ook niet stil!

Onze strijdkrachten moeten voortdurend alert blijven, Hans. Ze zijn de beste in de wereld ...en dat zullen ze blijven OOK!



De generaal denkt dat zijn troepen in topconditie waren.

Ik wil dat twee van onze bataljons rond St. Michel patrouilleren!

Zeker, generaal!



Niet vermoedend dat de Duitse strijdkracht
versterkingen had gekregen in het droppings-
gebied....



Maar....



Vlug trapte hij z'n motor aan en....





Inmiddels hadden kapitein Small en z'n mannen zich ontdaan van de parachutes.





Intussen waren de Duitsers al onderweg...

Kort daarop....



De Duitser blafte een order....







Kapitein Small en z'n mannen dekten hun
aftocht!



Sergeant Dick Wells zag de zaak niet zo rooskleurig in....



Opeens....





Ogenblikken later was de zaak
gepiept....





Maar toen sloeg 't noodlot toe!



Verrek!
Nog MEER
Duitsers!





En om de zaak nog erger te maken...

Opeens verstijfde de Duitse luitenant...



'n Ogenblik later lag de
Duitser in de struiken....

We hebben nog
maar één kans, Joe! We
moeten zien die schuiten vóór
te komen en een andere plek
uitkiezen voor een
hinderlaag!

Ze reden weg en kort daarop....

Die komen
van pas!

Nou en of!
Dat is 't HE-
LEMAAL!



Haastig trok Dick z'n uniformjasje uit...





De boten van de Engelsen voeren naar hun doel.....





Toen doken de para's onder het dekzeil vandaan, en....





En al gauw....



DIT is de schuit, die we moeten hebben, Joe! De tweede vervoert nieuwe geweren en munitie!

'k Zou best trek hebben in 'n paar gebakken eieren!



Dat Duitse uniform staat je uitstekend, sergeant!

Laten we hopen dat die lui op 't koopvaardijschip er IN stinken, Joe!

De schuit vervolgde z'n weg en....



Laat ik nou
EIEREN hebben
gevonden, ser-
geant!

Ik MEENDE
al iets LEKKERS
te ruiken!

Kort daarop meerden ze af aan de oever.

Dick inspekteerde de gevangenen....



Het dorp
ligt net om de vol-
gende bocht. We blijven
hier tot 't donker
wordt!

Okay,
sergeant!



Zorg dat die kerels
geen geintjes uithalen,
anders hebben we de pop-
pen aan 't dansen!

Ze moesten
't eens proberen,
sergeant!

's Avonds voeren ze 't
vissersdorpje binnen..



Dick grijsde breed....







Dat gaf de doorslag!

Dan moeten we
ze wel bevrijden...anders
zijn we nooit op de afge-
sproken tijd bij de onder-
zeeër! We hebben die
monteurs NODIG!



Luister nou goed....
allereerst hebben we
een stafwagen nodig
en dan.....

H.Y. 613



Die avond...

En nou maar
hopen dat m'n Duits
goed genoeg is om die
lui om de TUIN te
leiden!





Dick had op de schrijf-machine van het koopvaar-dijschip een soort docu-ment in elkaar geflanst.....





DAT leek de zaak te veranderen!



Maar OPEENS....





Maar ook Dick's bluff mocht niet meer baten...



Maar inmiddels was Joe in de
wagen ongeduldig geworden....

Niet zo
voorbarig,
vriend!

Dunder!

Kort daarna...weer op 't koopvaardij-
schip...

....Aan de SLAG,
mannen.... en werk
zoals je nog NOOIT in je
leven gewerkt hebt! Dit
wordt een RACE met
de TIJD!

....Oproep aan
Hoofdkwartier! Vleugel
gewonde vogel moet geheeld
....hebben meer tijd nodig!

Tinnen vis
al uitgezwommen!
Maak er het
beste van!

Bij het verstrijken van de uren groeide
tevens de spanning...



Die woorden **HIELPEN**
...en tegen zonsopgang...



Later, op het ontmoetingspunt.....



Eenmaal aan boord wenste de kolonel hen
geluk met het welslagen van hun opdracht....





Matroos Pete Perkins maakte deel uit van de bemanning van de onderzeeër....



De bemanning van de onderzeeër keerde met de soldaten terug naar het Duitse koopvaardijship....



Ook de matrozen staken zich in het Duitse pak, en een uur later....



In de kapiteinshut....



Even later stonden ze aan dek...



Intussen, op het Duitse hoofdkwartier....



De Duitse officier gelooft in de handhaving van strenge discipline....



Maar er wachtte hem 'n schok!

HIMMEL!



't Waren parachutisten..... we hadden geen schijn van kans, generaal!



Je bent een incompetente idioot!

De generaal was dodelijk ongerust....

Dit staat me helemaal niet aan. Waarom werden in dit gebied überhaupt para's gedropt?



't Is mij ook 'n raadsel, generaal! Hier zijn te weinig belangrijke doelen om zo'n actie te wettigen!

Zijn waakzame oogjes ontging niets.....



De generaal kreeg zowat een hartaanval....



Even later hoorden ze wat zich had afgespeeld...



De inlichtingendienst van de Duitse marine deed de generaal uit de doeken wat 't DOEL van de parachutisten zou kunnen zijn...



En OP het betreffende schip....







De Duitse schipper liep rood aan van woede...



De kapitein haalde bakzeil....



En al gauw....



*Intussen, op 't Duitse marine-
hoofdkwartier...*



....de bemanning van 't
koopvaardij-schip werd overmand
en naar alle waarschijnlijkheid
werd hun plaats ingenomen
door vermomde Britse
parachutisten....!





'De Duitse kapitein had er geen flauw idee van dat voor hem 'n vermomde kapitein Small stond.





Plotseling....



Dick verstijfde....

O-jee...de radio-
hut! En ik heb zo'n
idee welk **BERICHT** hij
heeft binnengekregen!
Moet iets **DOEN**....



En dat deed hij.

KOP HOUDEN!
Er was een **DUIJS**
OFFICIER aan
het woord!



Ook Kapitein Small had het gevaar
beseft....



De Duitse kapitein protesteerde heftig...



Ze gingen beneder,deks....



Er is nu
genoeg tijd ver-
knoeid! Op-
schieten!

Ja...als die
knul de kapitein
kwam waarschuwen,
krijgen we de hele Duit-
se strijdmacht ach-
ter ons aan!

Ik heb orders mij
ervan te overtuigen
dat de radaruitvinding
en blauwdrukken ervan
veilig zijn.

Allicht
zijn ze dat!



'n Groeiend wantrouwen klonk uit z'n stem.



Zijn hand gleed naar een open lade....







Even later waren ze terug aan dek....





Machinegeweren ratelden.....



Op het Duitse schip....

Is de Luft-
waïfe nou GEK
geworden?

Beman de
kanonnen, idioten!
De kapitein is over-
vallen!





Wéér viel 't Duitse gevechtsvliegtuig aan!



Plotseling....



Maar even plotseling kwam er hulp opdagen...





De overlevenden van het koopvaardijschip werden opgepikt...!



De onderzeeër gaf nog 'n laatste salvo ten beste en....



Niet lang daarna....



PUBLISHED BY EUREDIT AND DISTRIBUTED BY
BALDAKIJN BOEKEN, 20-28 ELISABETHGAARDE,
BUSSUM. - PRINTED IN SPAIN. D. L. M-8203-1560



LASSO
BAJONET
VICTORIA
OORLOG
VICKY
FRONT
WESTERN
ROMANTICA



mini-STRIPS



64 PAGINA'S VOL SPANNING
EN AVONTUUR! ELKE MAAND ACHT
NIEUWE TITELS.

MINI-STRIPS ZIJN OVERAL VERKRIJGBAAR